



האמא צלאווע יהודית בת הרב מנחם גרשון מושקוביץ הי"ד

האמא צלאווע יהודית בת הרב מנחם גרשון מושקוביץ הייתה אישה יפת תואר ומרשימה, בעלת השכלה יהודית וכללית. אמא גדלה בבית רב מפורסם הרב מושקוביץ שם למדה וספגה את כל חכמתה וניסיון החיים. אמא הייתה ליועצת ומנחה לאבינו, הבית וגידול הילדים נוהלו על ידה ביד רמה ובצורה חכמה. אמא ידעה איך להתגבר על כל מיני קשיים, ובמיוחד לאחר מות אבינו, הקדישה הרבה מחשבה ומאמצים להשכלתנו. השתדלה להנחיל לנו דרך ארץ והתנהגות טובה ומעשית. אמא מאד אהבה פוליטיקה, בזמנים ההם עיתון בבית היה דבר נדיר. אבל אצלנו בבית קבלנו כל יום עיתון, והיתה לה דעה וידיעה על הנעשה במדינה ובציבור. אמא הרבתה בקריאת ספרים וכל שבת היתה קוראת את ה"צאינה וראינה". (פרשת שבוע בתרגום יידיש) בלילות החורף הארוכים הייתה מספרת לנו מעשיות ובמיוחד מעשיות של רבנים וחסידים. בשבתות בקיץ אחרי הצהרים יצאנו לשדה ועשינו פיקניק "סעודה שלישית" עם חלות לבן גבינה וכד' ואז אמא הייתה מספרת לנו סיפור על פרשת השבוע מתוך "הצאינה וראינה" עם פרושים. בכל שבת לפני צאת הכוכבים ולפני ההבדלה היתה אומרת שלש פעמים בידיש אלוקי אברהם יצחק ויעקב "גאט פון אברהם יצחק ויעקב, "הזכירה את כל הילדים ובקשה בקשות עבור כולם לפי העניין לימוד, שידוך, פרנסה וכו' (תפילה זו חוברה על ידי רבי לוי יצחק מברדיצ'ב), ולאחר מכן הייתה מספרת לנו את הסיפור על הבעל שם טוב שהיה לו משרת גוי בשם "ינקו" אשר שימש אותו בנאמנות מלאה ולפני שהבעל שם טוב התגלה בגדלותו ביקש לגמול לו על נאמנותו ואמר לו "ינקו, הנך מאד נאמן לי ואני רוצה לברך אותך, בחר דבר אחד משלש הברכות בריאות, פרנסה, ילדים?" הגוי פיקח היה ואמר רבי אני רוצה את שלשת הברכות "פאני רבי שיצקי טרי" בפולנית.

אמא עם התאומים הושמדו באושוויץ על ידי הצורר הנאצי יימח שמו
בשנת תש"ד 1944.

יום הזיכרון נקבע לערב שבועות ה' סיון.

שני הורינו נפטרו בהיותם צעירים כבני 50.

ההורים לא זכו לראות מאתנו נחת ורק זכו לחתן את ציפורה בארץ
ישראל הרחק מהם.
שמות התאומים: הבן אהרון דוד והבת פיגה, אשר היו בגיל 11 כאשר
הושמדו על ידי הנאצים ימ"ש.
יהי זכרם ברוך ויהיו מליצי יושר טוב בעד כולנו.

ת.נ.צ.ב.ה.



תמונה שצולמה כנראה בשנת 1937
ונשלחה לציפורה לארץ ישראל